

Ik hoop dat er altijd iemand zal zijn in mijn leven, die ik kan vertrouwen, met wie ik mijn bestaan kan delen.

Ik hoop dat er altijd iemand zal zijn in mijn leven, bij wie ik kan schuilen, die een arm om mij heen slaat als het moeilijk is in mijn leven.

Ik hoop dat er altijd iemand zal zijn in mijn leven, die mij moed geeft, en die mij helpt de weg te vinden als ik die weg niet meer weet.

Er zijn tien wooncentra en woonzorgcentra aangesloten bij Zorggroep Liante:

De Warrenhove
Thuis in Drachten

Krommestede
Thuis in Noordwolde

't Suderhiem
Thuis in Drachten

Sinnehiem
Thuis in Haulerwijk

Lycklama Stins
Thuis in Wolvega

Riemsoord
Thuis in Appelscha

Sickenga-Oord
Thuis in Wolvega

Rikkingahof
Thuis in Oosterwolde

Lenna
Thuis in Wolvega

De Vrijheidshof
Thuis in Oosterwolde

Zorggroep Liante
Postbus 116
8430 AC Oosterwolde
T 0516 568 770
www.liante.nl

Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal te zetten. Of je nu bij ons woont of werkt. Dit doen we door dichtbij te zijn en te helpen. Door te adviseren en met elkaar te delen. Samen zetten we de volgende stap, elke dag weer. Met een open blik op de toekomst en respect voor ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland, die elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.

Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal te zetten. Of je nu bij ons woont of werkt. Dit doen we door dichtbij te zijn en te helpen. Door te adviseren en met elkaar te delen. Samen zetten we de volgende stap, elke dag weer. Met een open blik op de toekomst en respect voor ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland, die elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.

Hulp bij levensvragen

Geestelijke verzorging

Liante
Zorggroep

Aandacht en een luisterend oor

Veranderende omstandigheden in uw leven kunnen er voor zorgen dat u op de grenzen van uw zingeving stuit. Vragen naar het hoe en waarom dringen zich op. Het kan soms moeilijk zijn om alleen een antwoord op deze vragen te vinden. U staat er niet alleen voor.

Begeleiding en ondersteuning

Onze geestelijk verzorger kan u begeleiding bieden en ondersteuning geven. Wat uw vraag ook is. We helpen u in het zoeken naar nieuwe antwoorden en bronnen van zingeving. Dit gebeurt in een vertrouwelijk persoonlijk gesprek. De geestelijk verzorger biedt hierin aandacht en een luisterend oor.

Al uw vragen

Voorbeelden van onderwerpen die vaak op latere leeftijd vaak aan de orde komen zijn afhankelijkheid of verlies. Het is niet altijd eenvoudig afhankelijk te zijn van zorg en van anderen. Ook verlies van dierbaren, uw vertrouwde omgeving of verlies van lichamelijke en geestelijke functies door ziekte of ouderdom kan een grote rol spelen. Onze geestelijk verzorger neemt graag de tijd voor u om dit te bespreken.

Een gesprek met de geestelijk verzorger kan onder andere gaan over:

- levensvragen,
- vragen van geloof, leven en levenseinde
- omgaan met langdurende ziekte of afhankelijkheid
- omgaan met verdriet en rouw
- het eigen huis moeten verlaten
- gebrek aan een betekenisvolle daginvulling
- terugkijken op het geleefde leven
- het leven gaan loslaten

Voor wie?

De geestelijk verzorger is voor cliënten in onze woonzorgcentra. U kunt altijd een beroep doen op de geestelijk verzorger. Ongeacht uw eigen achtergrond of overtuiging. Het gaat er immers om dat u samen zoekt naar eigen antwoorden op persoonlijke levensvragen.

Contact opnemen

Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u dit doorgeven aan uw contactverzorgende. U kunt ook zelf contact opnemen via 0516 568 770.